

Inleiding bij de Cantate

Zondag 5 januari 2014 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

Schriftlezing: Titus 2, 1-14

Epifanie is het feest van de menswording van God in Jezus, met bijzondere aandacht voor de drie wijzen uit het oosten die de ster volgen naar Bethlehem. Epifanie viert de vroege jeugd van Jezus: Zijn geboorte, zijn doop en zijn eerste optreden in de tempel.

Epifanie is louter vreugde.

In de woorden van Titus: De diepe vreugde om Gods genade die geopenbaard is om de wereld te redden.

Het is de vreugde om de verschijning van de majesteit van God in Jezus Christus, die zich totaal heeft gegeven tot redding van de wereld.

En vervolgens dicht op je huid: Gods genade en liefde, die ons helpen om vroom te leven en ons te beijveren om het goede te doen.

De cantatetekst gaat nog een stap verder: In de geboorte van Jezus zien wij de God die nabij wil zijn, en dat moet je hoop geven, hoop die je een plaats tussen de sterren zal geven.

De cantate bezingt de herders als getuigen van het eerste uur, getuigen van de openbaring van de goddelijke Liefde.

Het lijkt me spiritueel gezond om naast dit gezongen eerbetoon aan de herders de praktische aanwijzingen uit het boekje Titus aan u mee te geven: oudere mannen mogen in liefde en volharding leven in geloof, oudere vrouwen moge wijze raad geven, jonge vrouwen die kuis en ingetogen leven met gezag voor hun man, jonge mannen mogen ingetogen goede daden

verrichten en dit alles om de tegenstander niets kwaads over ons zal kunnen zeggen en slaven moeten hun meester gehoorzamen en zeer betrouwbaar zijn.

In deze woorden klinkt een conservatieve ethiek, waar de kerk jarenlang goede zaken mee heeft gedaan. Het is geen ethiek die regelrecht aansluit op de normen en waarden van onze samenleving. Slavernij kennen we formeel niet, vrouwen onderwerpen zich niet altijd meer aan het gezag van de man.

Toch varen vele gelovigen in deze wereld wel bij deze ethische raadgevingen. Zo volgen zij de ster van Bethlehem.

Als nu deze ethiek niet geheel meer de onze is, dan vraag ik u: Welke is dan uw ethiek als u gelovig de ster van Bethlehem volgt?

Ik nodig u uit om over die vraag te mediteren in dit uur: Ik volg de ster, ik geloof in de openbaring, het verheugt mij en geeft mij hoop; hoe leef ik vanuit die hoop in mijn leven hier en nu, en tot welke houding en daadkracht brengt mij mijn geloofsvreugde?