

**Preek bij de Heilig Avondmaalsviering
Witte Donderdag Dokkum 2009
Schriftlezing: PSALM 116**

Gemeente, zusters en broeders,

Kan God mijn stem horen?

Als ik psalm 116 mag geloven, dan wel.

Dan hoort God mijn stem. “De Heer heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken.” Zo zong we in psalm 116: 1

Ja de psalmist gaat zelfs verder met te zeggen: De Heer luistert naar mij.

Dat God ons hoort, dat kunnen we nog wel geloven, maar dat Hij ook **luistert**, daar twijfelen we nog wel eens aan. We kunnen wel bidden of God het leven wil redden van een geliefde, maar als die geliefde toch sterft, wat dan? *Heeft God dan niet geluisterd?* We kunnen bidden dat een beker aan ons voorbijgaat, maar als dat dan niet gebeurt, heeft God dan niet geluisterd?

En wat te denken van mensen die zeer plotseling overlijden? Daar hebben velen ervaring mee. Dan was er niet eens tijd om te bidden. Dan was er geen tijd dat God ons kon horen, laat staan luisteren.

Als we de bijbel mogen geloven, dan wordt er inderdaad geluister in de hemel, of door God.

Er staan zoveel getuigenissen in de bijbel dat de Heer luistert naar ons gebed. En zoveel getuigenissen ook dat God gebeden verhoort.

Psalm 116 is een psalm van een mens, die dodelijk ziek was, maar die herstelde en weer mocht leven.

En de Psalm is een lied van dank aan God, dat God zo zijn leven redde van de dood.

Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als je na ernstige ziekte toch weer verder mag leven, dat je dan dankbaar bent, ik ken zelf ook die evaring. En deze psalmist die heeft de persoonlijke ervaring dat God inderdaad naar hem geluisterd heeft, en het gebed werd verhoord.

Maar: Waarom wordt het gebed van de één wel, en dat van de ander niet verhoord. Is het niet allemaal zo willekeurig als wat?

Wordt er nou eigenlijk wel geluisterd in de hemel?

Witte Donderdag vertelt over een vrouw die met kostbare balsem het hoofd van Jezus bestrijkt. De vrienden van Jezus vinden het zonde van het geld. Die dure nardusmirre. Het geld had beter aan de armen besteed kunnen worden.

Wat zij niet beseften is dat de vrouw die Jezus balsemt symbool staat voor de onuitputtelijke liefde van God voor deze wereld.

Symbool van de zorg van God voor de mensheid.

En symbool van het goddelijke karakter van de dood van Jezus.

Jezus zegt: Waar ook ter wereld het goede nieuws wordt verkondigd, daar zal van de balseming verteld worden.

Wij kunnen wel vragen of er boven naar ons geluisterd wordt, maar het goede nieuws is, dat al sinds mensenheugenis wij zeker weten, dat God naar ons luistert.

Alles wijst erop dat God zeer actief betrokken is bij deze wereld.

Alles wijst erop dat de Schepper van hemel en aarde zeer actief betrokken is bij het wel en wee van de mensen.

“Ik heb jullie ellende gezien in de slavernij van Egypte, en ik zal jullie bevrijden” zegt God tegen Israël.

God is actief en vol liefde betrokken bij ons leven.

De vraag is: Durven we dat te geloven, en durven we ons daaraan, aan dat vertrouwen, vast te houden?

Dat is de persoonlijke vraag die we elkaar vanavond stellen.

Bij de vraag of God wel of niet luistert, kan ik u geen zekerheden geven. Ik kan u wel getuigenissen meegeven van mensen die zelf ervaren hebben dat God echt luistert.

En als we op onze ervaring afgaan, dan komen we ook in niemandsland terecht, want wij hebben meer ervaring met gebeden die níet verhoord zijn, dan met gebeden die wél verhoord zijn, denk ik. Dus ervaring helpt ons ook niet verder.

Nee, het blijft voor u en voor mij, een kwestie van: Durf ik te geloven, ook al zie ik het niet, en ook al lijkt het tegendeel soms waar, durf ik te geloven dat God liefdevol en actief betrokken is bij de wereld en bij mijn leven?

Wie op die vraag JA zegt, krijgt vervolgens ook geen zekerheid. Als je durft te geloven in Gods betrokkenheid bij je leven, dan is dat geen garantie dat al je gebeden verhoord zullen worden. Zo werkt het nu eenmaal niet tussen hemel en aarde. Je krijgt geen garantie, maar wel moed en hoop.

Als je durft te geloven in Gods nabijheid, dan durf je ook voluit te leven.
Als je durft te geloven in Gods liefde, dan beleef je ziekte niet als straf.
Als je durft te geloven in Gods actieve betrokkenheid, dan leef je minder alleen, en meer hand in hand met je God.

De onuitputtelijke liefde van God is zichtbaar geworden in Jezus, die brood en wijn deelde, die zijn leven deelde, die zijn leven gaf voor die Vader die het leven liefheeft.

In het brood proeven wij Gods zorg voor ons dagelijks leven.
In de wijn proeven we de sprankeling van Gods toekomst.

Mogen brood en wijn de balsem zijn voor onze ziel.

Om moedige mensen te kunnen zijn.

AMEN