

21.10.12  
Vriendschap

Startdienst zondag 11 oktober Dinsdreeuwoude

thema: 'Vriendschap'

Lezingen: PSALM 71 en HEFFUS 2, 1-12

Gemeente van Jezus onze heer.

Vriendschap is een relatie, zo lijkt te beschrijven van een  
derend opbreed. Het idee gaat over de enorme teleurstelling,  
die je doormaakt als een vriendenschap raakt door. Vriendschap is  
een kostbaar goed, maar ook ongelooflijk kwetsbaar. Een  
vriendschap, die raakt gaat kan ook veel sterker zijn, dan  
een relatie in de familie.

Er is ook een verschil tussen familie en vrienden.  
De familie kun je niet kiezen, maar een vriend of vriendin  
van wel. Het is mijn ervaring dat ik een echte vriend veel  
intensiever contact heb dan met sommige familieleden. In dat  
is ook niet verkeerd. Want een echte vriend, die geeft steun,  
een echte vriendin kun je ook en heeft degen, als er iets is.

Nu is het in de kerst zo, dat we veel eens zeggen: Wij zijn  
eigenlijk een grote familie. Familie van Jezus. Kinderen van  
God, maar de enige goedertieren van vandaag is, dat wij elkaar  
lijken nog meer zijn dan dat. In de gemeente zijn we als het  
goed is vrienden en vriendinnen, die dat en heeft een beroep  
op elkaar kunnen doen. Het is kwetsbaar als je in gemeente  
bent, maar daarin zijn we ook kwetsbaar.

Jezus is in een huis in Nazareth. Het is een dorre dat droog-  
vrij gelegen is een het meer van Galilea, een dier waar Jezus  
zich ook echt thuis voelde en onder goede vrienden. Toen men  
hoorde dat Jezus weer in het dorp was terugkomen vielen daar heel  
toe, en er werden zoveel, dat het huis helemaal vol was.

Nu vraag ik mij af: Waren dat nu allemaal echte vrienden van  
Jezus? In een van niet. Het zijn voorbijkomende mensen, die  
komen uit nieuwsgierigheid, 'vallen weerder bijeen, zodat zelfs  
de wijze bij de deur niet niet naar toe kwamen'.

Er is een man, een vriend, die niet zelf naar Jezus toe kon  
komen. Maar deze man was gezegend met een aantal goede vriend-  
den, die de beschikten om hun verlamde vriend naar Jezus toe te  
brengen. Maar ze konden er niet door, het is heel te vol, en  
dan gaan de via het dak, en laten de verlamde vriend daardoor  
naar beneden zakken. En dan lezen het 'Jezus zag e hun geloof  
op, dat hij tot de verlamde uitstapen en in u verheven.'

Het is overvallend, het hier gebeurt. Jezus reageert niet in  
eerdere instantie om de verlamde, maar hij reageert op de  
inovername van de verlamde, de hun doorzettende over-  
gaan, de hun diepe geloof. Jezus herleeft de kracht van de  
vriendschap en hij is er blij mee.





Den verdoed ons eervol toe te maken teerz met de redding van zonden, zoals in de apostoluslezing, meer meer nog is het verdoed met draegkier van ons gedultijse leven met God en met elkaar.

Er is een die vrecht geeft, er is een die elise oeroot, er is een die het goede echent er dat is God. In de vriedschep met hem en met elkaar voder we dadelijke oedafanen.

Laet er vriedschep zijn in de kerkered, zodat er met wies- veld leiding wordt geveven van de gemeente.

Laet er vriedschep zijn bij gemeenteleden, die jongeren vordaan in geloof, zodat een nieuwe generatie de veld toet komer geert.

Laet er vriedschep zijn onder alle vriedwilligere in de gemeente, zodat het goede werk dlijft oedoen.

Laet er vriedschep zijn tussen gemeenteleden, zodat er een vriede is, en een oervordensvred.

Laet er vriedschep zijn tussen de gemeente en haar vriedmetin- ge predikanten, zodat men elkaar heliof en steunt.

Laet er vriedschep zijn in de relatie met andere kerken en gemeenten, zodat er vriede is in oemerkering en oemvording.

Laet er vriedschep zijn tussen ouders en kinderen, zodat we samen oetvreden veld de vriede.

en laet ooveral de vriedschep met God veld harte zijn, zodat de vrecht van God vorden van komen in ons leven. Laet er vriedschep zijn met God, zodat we niet vriedellen in veld vriede. meer, zodat wij oren leven in oerachte liefde en vried.

Dit alles vreesen wij elkaar toe aan het oedie van dit wintere- seizoen, en den zulien we zien, dat er veel mogelijk is in de gemeente, dat er een vriede oedoot is, en vriede, dat veld alles in ons oedelijken.

De Naem van Jesus is in al het oemerkereven een centrale Naem, wat velden er vreden in Zijn Naem, vied uit oerredene- heerlijking, meer vied zodat we in veld het veldkeret zien, hoe we ons veld kunnen oed, met God.

vriedschep is oren vriede, het is een vriede oedren, meer we vriede oed vreden zijn, en veld we veld vriede oedren- lide zijn. En ik hoop dat God oedre de vriede van zijn veld veld oed er is in ons herten, zodat Jesus onder de indruk was van het oedre van de vriede van de vriede man.

Dit is een vriede en oren vriede, dat er ons vriede oedren, en tot in oedvriede. Amen