

Meditatie zondag 6 juli 2008 Heilig Avondmaal Sionsberg/Waadwente

Zusters en broeders, gemeente van Jezus,

Niet iedere dag worden wij geraakt of ontroerd door een woord van God.

Dat gebeurt maar zo nu en dan, dat onze gedachten of onze handen of onze voeten in beweging komen door een woord uit de hemel.

Maar die momenten dát het gebeurt, daar moeten we heel zuinig op zijn. Die keren dat wij diep geraakt worden door Gods woord, daar mogen we van genieten.

De Bijbel spreekt regelmatig over momenten dat Gods woord mensen beroerd, dat er iets in een mens gebeurt, aangeraakt wordt, door wat God zegt.

Mogelijk kan u dat overkomen vanmorgen. Misschien wordt u geraakt door een woord van Johannes de Doper, die zegt: "Al wat leeft zal zien, hoe God redding brengt."

Dit is een bijzonder hoopvolle gedachte van Johannes, dat alle mensen Gods redding zullen zien.

Het is een citaat uit de profeet Jesaja. De hoorders van Johannes kennen deze tekst. En je kunt het citaat op twee manieren toepassen, op het heden en op de toekomst.

Als ik dit profetische goddelijke woord toepas op het heden, dan wil ik het iets vrijer vertalen, en dan zeg ik: Het heil is voor alle mensen zichtbaar.

Met andere woorden: Ieder mens kan zien waar het God om begonnen is in deze wereld. Ieder mens kan beseffen dat de wereld brood en vrede nodig heeft en dat liefde en respect de hoogste goddelijke waarden zijn in het bestaan.

Ieder kan het zien. Maar wíl ieder het ook zien? Dat is nogal eens de vraag.

Tallose mensen willen Gods wil niet zien, en dat leidt tot een troosteloze en wrede wereld. Kijk maar naar Zimbabwe, kijk maar naar het Midden Oosten. Een diep troosteloze wereld komt aan de dag als je leest in het evangelie wie er aan de touwtjes trekken: keizer Tiberius, stadhouder Pilatus, Herodes, kolonel Filippus, generaal Lysianus. Invloedrijke machtige mannen die Palestina met harde hand beheersen, als een ware dictatuur.

Deze mensen zien niet de wil van God, zij sluiten de ogen daarvoor, zij bewegen zich in een spiraal van macht en eerzucht.

In die troosteloze wereld komt het woord van God binnen.

En door dat woord werd Johannes dusdanig geraakt dat hij prekend rondging door de streek, hopend dat mensen zich wilden bekeren, dat mensen hun harten openen voor God. Johannes zegt: Jullie kunnen de wil van God kennen, doe dan ook de wil van God. Dat is zijn boodschap, toen en nu.

Niet de keizer is het hoogste gezag, maar God.

Niet de generaals wijzen de weg, maar de Christus, de Mensenzoon.

In hem is God mens geworden, tussen ons in, om ons de goede weg te wijzen.

Ook wij kunnen weten wat de wil van God is. Moge het zo zijn dat wij ons hart daarvoor openen.

Ik kan het citaat van Jesaja ook toepassen op de toekomst. Al wat leeft zal Gods redding zien. Als een hemelse toezegging, als een eeuwige belofte. Een visioen voor een gelukkige toekomst.

Eens zal de dag komen, dat alle mensen de ogen geopend worden voor de normen en waarden van het koninkrijk van God.

En dit visioen houdt ons gaande. En waar dit visioen ontbreekt daar verwilderd het volk.

De geschiedenis lijkt stil te staan inde dagen van dictatuur in de tijd van Johannes. Maar God belooft een radicale vernieuwing van de geschiedenis, waarin kloven gevuld, bergen geslegd, krommen overeind gezet en oneffenheden vlak zullen worden. De dag zal komen dat Gods wil totaal vervuld zal worden. Dat zijn redding alomvattend zal zijn. Dat er een nieuwe wereld zal zijn, die weer goed is in Gods ogen.

Brood en wijn vormen vandaag de voorsmaak van dat koninkrijk dat wij verwachten en waar wij ons hele leven op hopen. Brood als levensbrood en de wijn van het koninkrijk, ze mogen ons helpen om niet in het pessimisme weg te zakken, dat er toch geen redden meer aan is. Brood en wijn, om ons op te wekken tot een leven dichtbij God, met een groot vertrouwen in zijn beloften en met een open oog voor alle kansen in onze dagen, om dat koninkrijk dichterbij te brengen.

Ik hoop dat het evangelie u raakt vanmorgen, hier in het ziekenhuis en het verpleeghuis. Dat u de kracht en de hoop van het woord van Jesaja zult voelen: Dat God redding brengt.

En ik hoop dat u in brood en wijn letterlijk en figuurlijk zult smaken wat de wil van God is in uw leven.

Moge de Eeuwige ons zo nabij blijven, tot heil voor onze ziel en tot redding van deze wereld.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

AMEN