

*Overdenking bij de Cantate-dienst Pinksteren 2006
Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden*

Lezing: JOHANNES 14, 23-29

Zusters en broeders,

Bij zijn leven troost Jezus zijn leerlingen met de belofte van de Heilige Geest. Die Geest, zo zegt Jezus, zal alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Hij gezegd heeft.

En Hij noemt de Geest: Pleitbezorger.

In de belijdenissen van de Reformatie heeft deze pleitbezorger-geest een stevige verankering gekregen. Een een geliefd en bekend woord dat in dat verband wordt gebruikt is: Voorspraak.

De kerk belijdt dat Jezus vanuit de hemel een barmhartige Voorspreker is, voor de mensen, bij God. Jezus pleit voor ons bij de Vader. En de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dan:

Waartoe zouden wij een andere Voorspreker zoeken, aangezien het God liefd heeft, ons zijn Zoon tot een Voorspreker te geven. Laat ons Hem niet verlaten, om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immermeer te vinden; want toen God Hem ons gegeven heeft, wist Hij wel, dat wij zondaren waren. Daarom volgens het bevel van Christus, zo roepen wij den hemelse Vader aan door Christus, onze enige Middelaar, gelijk wij in't gebed des Heeren geleerd zijn; verzekerd zijnde, dat al wat wij den Vader zullen bidden, in zijn naam ons zal gegeven worden.

M.a.w. dat Jezus pleitbezorger voor ons is bij God de Vader, dat mag ons de zekerheid geven dat onze gebeden verhoord zullen worden.

Dit is een krachtig fundament van onze kerk.

Maar wat betekent het? Wat zegt het ons? Hoe kunnen wij geloven, ervaren, voelen, dat Jezus onze Pleitbezorger is?

Ik wil het zo uitleggen: Als je ooit wel eens meegemaakt hebt dat je zelf in het nauw zat, en dat er toen iemand voor jou opkwam, dan weet je dat dat een zeer diep en sterk gevoel losmaakt.

Iemand komt voor mij op. Ik voel me in het nauw, ik wordt gepest, en iemand neemt het voor mij op.

Ik wordt gediscrimineerd, iemand neemt het voor mij op.

Dat geeft een ongelooflijk hartelijk en blij gevoel!

Iemand neemt het voor mij op.

Dat is Pleitbezorger zijn.

Dat iemand het voor mij opneemt.

Dat Jezus het voor mij opneemt bij de Vader.
Daar kan een mens rustig en blij van worden.

Je kunt er vertrouwen in voelen: Ik sta er niet helemaal alleen voor. Er is geestkracht, die mij helpt om te leven en verder te reizen.

Dat iemand het voor je opneemt, kan je ook een veilig gevoel geven. Wanneer je onrecht is aangedaan, en iemand neemt het voor je op, dan kun je je bevrijd voelen.

Nou, zo werkt het ook vanuit de hemel.

Als Jezus de aarde definitief verlaat zegt Hij: Ik zal weggaan, maar ik zal jullie kracht geven.

Dat is de Geest van Pinksteren. Goddelijke kracht.

Gaan we daar nou anders door leven als we weten en geloven dat wij een pleitbezorger hebben bij God? Jazeker: In de eerste plaats is het een goed voorbeeld dat navolging verdient: Het is een eer en een plicht om op te komen voor wie onrecht wordt aangedaan.

Maar het Pinkstergeloof kan je ook veranderen in die zin, dat je met veel meer geduld en vertrouwen aan het leven deelneemt. Als je de ruggesteun van de Pleitbezorger voelt, dan sta je steviger in het leven, dan laat je twijfel en angst niet regeren, maar dan durf je het aan om pelgrim van God te zijn.

Vanmorgen heb ik de Heilige Geest omschreven als een zachte tegenwind. Als je de wind mee hebt op de fiets, dan gaat alles vanzelf, maar als je een beetje tegenwind hebt, dan blijf je geconcentreerd, om niet uit balans te raken.

De Heilige Geest toelaten in je leven kan helpen bij een diepere concentratie en bij een verdiept geloof.

In de cantate die we gaan horen vinden we deze elementen terug: De eerste Aria spreekt van de bijstand die God ons geeft door Jezus. En in de slotaria belijden wij dat we uit de grond van ons hart geloven dat we vast op God vertrouwen en op Hem bouwen. En de muziek brengt daar nog de verrukking bij.

Wees een Pinkstermens.

Kom op voor wie dat zelf niet meer kan.

Leef met de Geest.

En vertrouw op de Voorspraak.

Dit is het evangelie van deze avond. AMEN