

Preek Pinksterzondag 11 mei 2008
De Sionsberg / De Waadwente
Schriftlezing: Handelingen 2, 1-13

Zusters en broeders, gemeente van de Heer,

Pinksterzondag 2009 vieren we vanmorgen in deze kerkdienst, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis.

Pinksterfeest, dat is het feest van de Geest, de geest van God.

Wat is dat eigenlijk: De geest van God? Wat voor soort geest is dat? En hoe krijg je er contact mee? En waar moet je die geest zoeken?

Allemaal vragen over de Heilige Geest.

Als we de bijbel mogen geloven, dan is die geest al heel oud. Meteen al bij het begin van de bijbel, nog voordat de schepping is begonnen is die geest er al. In het eerste vers van de bijbel staat: "En de aarde was woest en ledig, en de geest Gods zweefde over de wateren."

God is er vanaf het allereerste begin bij.

En als je dan het evangelie hoort, dan is die oude geest van God nog steeds in ons midden. Vlak voor zijn hemelvaart verschijnt Jezus aan zijn leerlingen en belooft hen, dat zij bekleed worden met kracht uit de hemel. Dat is die geest van God, kracht uit de hemel..

Al vanaf het allereerste begin, en nog elke dagen is de geestkracht van God in ons midden.

Nog iedere dag bidden en zegenen wij in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. En putten we er hopelijk kracht uit.

Wat kun je nog meer zeggen over de geest van God?

Ik denk dat we mogen zeggen dat de geest van God een goede geest is. Er zijn ook vele kwade geesten in de schepping, boze

geesten zelfs, die bezit kunnen nemen van een mens, of listige geesten die ons proberen te verleiden. Of duivelse krachten, die het leven kapot willen maken.

Nee, de geest van Pinksteren, de Heilige Geest, is een goede geest.

Wat kunnen we nog meer zeggen van de goede geest van God? Waar moeten we de geest zoeken, is misschien ook een interessante vraag.

Waar woont die geest van God?

Of woont hij nergens en is die geest eigenlijk overal?

We horen vertellen dat de goede geest van God zich op verschillende manieren laat zien. Denk aan de brandende braambos bij Mozes.

Of denk aan Elia, waar de geest van God voelbaar is in een zachte wind.

Maar we horen ook dat de geest van God in mensen terecht kan komen.

Zo nam de geest van God bezit van Simson, die toen de touwen waarmee hij vastgebonden was kon losmaken.

Of bijvoorbeeld bij Job, die man wiens leven verwoest en getraumatiseerd raakte, maar die ondanks alles in God bleef geloven, want de geest van de Heer brengt inzicht, zo zei Job. De Geest van God brengt wijsheid.

En in het evangelie horen we regelmatig over de Geest van God, die blijdschap brengt.

Toen Elizabeth zwanger was en ze het kind voelde, toen werd ze vervuld met de Heilige Geest.

En zo zijn er nog vele bijbelse voorbeelden te noemen, dat de goede geest van God aan het werk is.

Vandaag ook in het Pinksterevangelie: Daar wordt de geest van God zichtbaar in kleine vuurtongen en het wonderlijke gebeurde

dat iedereen in verschillende talen sprak, maar dat iedereen elkaar kon verstaan. Ieder kon de geest verstaan. En straks zal Petrus de mensen toespreken en vertellen dat de goede geest van God ervoor zorgt dat wij dromen en visioenen kunnen zien. En dat ieder die de Naam van de Heer aanroept gered zal worden.

Deze goede geest van God is niet zomaar even iets. Het is een goddelijke kracht die er vóór de schepping al was, en die in ons midden is, en die tot het einde der tijden er zal zijn.

Vandaag, met Pinksteren, vieren we dat de geest van God als een goddelijke kracht in ons leven aanwezig is.

Hoe werkt de goede geest van God in uw leven? Als wij vandaag horen vertellen dat de leerlingen en de vrienden van Jezus met kracht uit de hemel werden bekleed, en we kijken dan naar ons eigen leven: Zijn er dan momenten dat u zelf bekleed werd met kracht uit de hemel?

Ik hoop van wel.

Misschien staan die momenten erg ver van je af als je in het ziekenhuis ligt of als je in het verpleeghuis woont.

Maar probeer nu op deze Pinkstermorgen eens te denken aan momenten in uw leven, dat u kracht hebt ontvangen, kracht van God.

Ik heb de Pinksteren niet gezien, maar heb de geest van God ervaren.

Het kunnen onverwachte momenten zijn, als je in een verdrietige periode bent in je leven, en je achteraf beseft: Ik heb kracht gekregen om er doorheen te komen. Dan werkt Gods Geest in ons.

Of momenten van kracht toen je niet zo zeker was van je geloof. Geloof ik het allemaal wel, van die Vader, Zoon, en Heilige Geest, geloof ik het allemaal wel dat God mijn leven draagt, dag aan dag, geloof ik het nog wel, dat God mij opvangt wat er ook gebeurt. Die momenten dat je het allemaal niet meer zo zeker weet, en dat je toch hebt gevoeld dat je gedragen werd. Dan werkt de Geest in ons.

Of momenten dat een droom werkelijkheid werd. Momenten dat het leven je indrukwekkende geschenken heeft gegeven. Zo werkt de geest in ons.

En de goede geest van God, die er van begin tot einde is, die geest wil tot in het diepste van ons wezen en ons leven doordringen en aanwezig zijn.

Als een goddelijke kracht die ons troost in verdriet, de geest die ons vergeeft als we in zonde terecht komen, de geest die wijsheid geeft op moeilijke kruispunten, de geest die ons met liefde draagt als ons lichaam aangevochten wordt. En ook de geest, die vrede kan brengen. Vrede in ons hart, vrede in onze gedachten, vrede in de wereld.

En dat is mooi, zoals de goede geest van God werkt, maar het stelt ons wel voor een opdracht. Het Pinksterfeest, de vreugde over Gods liefde over ons, mag gevierd worden, maar het verplicht ons wel om ons open te stellen voor Zijn goede geest.

En dan spreekt niet vanzelf.

Regelmatig zijn we zódanig bezig met de dingen van de dag, met de zorg van het moment, met de pijn van nu, dat de geest wel aanklopt bij ons, maar dat wij er niet voor open staan.

Er voor open staan, voor de dingen van boven, dat is wat wij zelf iedere dag weer mogen doen. Dat mogen we oefenen, daar mogen we elkaar bij helpen, dit is de weg: Openheid voor de goede geest van God. Ontvankelijk zijn voor Gods liefde.

Ik hoop en wens dat u die openheid zult vinden in uw leven. Ik hoop en wens dat u de geest binnen zult laten, vooral op momenten dat het er echt om spant.

*Bevrijding tot
vrijheid*

Dit is het goede nieuws op deze Pinksterdag.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. AMEN